

BRINGETOFTA BLADET



ÅRGÅNG 32

1/21

INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN

www.bringetofta.se

BARNDOMSMINNEN FRÅN BACKSTUGAN HÄGNEN

Min lyckligaste barndom var onekligen i backstugan Hägnen där min mormor och morfar bodde. Jag är född i "Karpens", mitt emot gamla Borratorkan i Sävsjö 1898. Jag kom senare i livet att flytta till Stockholm, där jag nu har bott i många år. Jag har rest kors och tvärs över hela vårt land. Från Boden i norr till Ystad i söder. Jag har sett tusen och åter tusen platser här i detta land. Jag har rest i Danmark, Tyskland, Finland och Norge, men ingenstans har jag funnit någon plats som just Hägnen i Bringetofta socken. Jag måste vara jordbunden, ett arv från min stamfader Per Jonasson i Tolarp. På Hägnen lärde jag mig att känna lukten av ångande varm jord på våren, då morkullorna sträckte över vattensjuka ängar i snabb flykt, där Hägnebäcken porlade. Morkullorna kluckade och sjöng sin ystra vårsång under sin ilande färd mot Brostugan och Kråke. Där lyssnade jag till vårvindarna, som har en sällspord förmåga att pipa i knutar och husgavlar. Ingen vind kan åstadkomma det ljudet mer än just vårvinden.

Där lärde jag mig att älska och hata. Den första personen jag hatade var Svente i Övraflogård, ty då jag var fem år kom han och slaktade morfars gris. Grisen hade under sommaren blivit min vän och lekkamrat, i timmar kunde jag hänga på stiabalken och prata med honom. Då jag kliade honom på ryggen kunde jag i hans blick läsa hur innerligt han höll av mig. Ibland kunde jag beveka morfar att släppa ut grisen så han kunde uttrycka sin livsglädje med lustiga språng och att rota i jorden.



Så förgick sommaren och grisen blev stor. Den sista månaden av hans korta liv, ville morfar inte gå med på att släppa ut honom mer.

En tidig morgon på hösten kom så Sven i Övraflogård med sina knivar i ett papper. Vad jag hatade den store, grove mannen och för min barnsliga själ framstod han som en mördare. Man lade vreden på trynet, så grisen blev lättare att handskas med, Mormor var med och höll en lykta. Det var en hemsk syn och ännu idag kan jag se den för mitt inre öga. De tre spökliga gestalter i det gula lyktskenet och mellan dem grisen, min vän som kämpade för sitt liv.

Det gick många år innan jag riktigt kunde förlåta Sven i Övraflogård. Men så en gång fick jag köra hans vita mÄrr runt vandringsen och med tiden förstod jag att det fanns flera grismördare i Bringetofta. Svens förtroende att låta mig köra mÄrren tog helt gadden ur mig och att mÄrren gick runt vandringsen utan körsven, var mig då inte bekant.

Fotnot. Borratorkan var en frökläckningsanstalt i slutet på 1800-talet. Anläggningen var tämligen oansenlig och låg ungefär på platsen för nuvarande Vrigstadvägen 11 i Sävsjö. Här tog man emot gran och tallkottar som samlats ihop på hyggen och i skogen, ett lämpligt arbete för ungdomar och andra som behövde tjäna några ören extra. Kottarna breddes ut på lavar utmed väggarna. Sedan eldade man, så att det blev riktigt varmt, så kottarna torkade och spärrade ut sina fjäll. Då lossnade fröna och kunde ta till varas för att så småningom säljas för sådd på lämpliga platser. De avfröade, torra kottarna, "borrar sade man här", hamnade till största delen som bränsle i samhällets köksspisar.



Verksamheten kom efterhand att minska allt mer för att helt upphöra omkring 1910. Den före detta anstalten byggdes sedan om och till på alla ledder, där Sävsjö skofabrik sedan fick storslagna lokaler.

Vidare öden i Hägnen kan komma i ett framtida Bringetoftablåd.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Bringetofta samhällsförening hade 2020: 269 medlemmar från 126 hushåll.

Valborgsfirande var inställt detta år som så mycket annat.

Aftonvandringen skulle i år varit i Rickelstorp men blev inställt. Inget traditionellt midsommarfirande den 23 juni. Det kom cirka 20 personer som hjälptes åt att klä midsommarstången. Vi städade kyl och frys samt diskade brickor i vår skolans kök. Efteråt blev det korvgrillning.

Den 16:e aug var det kyrkogårdsvandring. Gunnel Hellgren höll i utomhusandakten och Marianne Peterson guidade på kyrkogården. Efteråt serverade samhällsföreningen korv med tillbehör utanför församlingshemmet på ett corona-anpassat sätt. Det kom 50 personer. Sista lördagen i augusti var det ingen marknad tyvärr. Bringetofta almanacka såldes i vapenhuset den 30:e och 31:e oktober då kyrkan bjöd på gravsmyckningskaffe.

Vår planerade hembygdskväll den 6:e november i samarbete med Bringetofta LRF-avdelning blev inställd i år. Tillökning har det under året varit hos familjen Hedström i Götestorp. Gunnel Hellgren välkomnade med en ljusstake i smide. Lars-Ivan Fransson utsågs till årets Bringetoftare 2020 för sitt mångåriga arbete inom kyrkan och föreningslivet. Kommittén: Åsa Elmersson, Agneta Hylander och Leif Göransson gratulerade med en ljusstake i smide samt diplom. Årets julkalas var också inställt.

Under året har föreningen haft ansvar för skötseln av Forsabadet och skolmuseet samt drift och skötsel av föreningslokalerna i Tunasalen. Bringetoftabladet har delats ut vid tre tillfällen under året, februari, april och augusti. Bladet ger information om föreningens aktiviteter och verksamhet. En fotoalmanacka med bilder från bygden har tryckts upp. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året.

Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar som varit verksamma i föreningens kommittéer, arbetsgrupper samt aktiviteter för ett mycket gott samarbete.

Bringetofta februari 2021

Anders Sjödahl, Ylva Karlsson, Anne-Margret Floengård, Pär Erickson, Matilda Karlsson, Ulrik Elmersson, Ann-Marie Hylander, Julia Floengård, Gunnel Hellgren, Kjell Antonsson, Leif Göransson, Gunvi Johansson.

ÅRSMÖTE



Bringetofta samhällsförenings årsmöte skjuts fram på grund av pandemin. Vi återkommer när och hur årsmötet kommer att hållas.

FOTOALMANACKA



Nu är det dags att börja leta i dina gömmor efter foton till vår almanacka för 2022. Bilder på personer, arrangemang och dylikt från bygden önskas. Namnen på personerna på bilderna vill vi också ha. De arrangemang där vi brukar sälja Bringetofta-almanackan har varit inställda på grund av pandemin. Om du önskar köpa 2021-års almanacka kan du kontakta Anders Sjödahl tfn 070-634 12 07.

MEDLEMSAVGIFT ÅR 2021



Medlemsavgift 50 kr per hushåll betalas in till Bringetofta samhällsförening på bankgiro: 829-5974. Glöm inte uppge namn, adress och övriga familjemedlemmar i meddelandefältet. De som bor utanför Bringetoftabladdets utdelningsområde och vill ha detta hemskickat får betala 100 kr för medlemskap per hushåll.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING

Det har varit svårt att anordna våra planerade aktiviteter på grund av pandemin. Tabatan på måndagar körs live på facebook. Önskar man delta får man leta upp gruppen på facebook:

Tabata - Bringetofta Idrottsförening!

Det fina vintervädret är extra välkommet, att få ge sig ut på en skidfärd i solskenet ger extra energi. Då det även varit tillräckligt kallt för att spola is finns det nu möjlighet till skridskoåkning på isbanan i Bringetofta.

